

LITURGIE VOOR DE EREDIENST
OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2020



EEUWIGHEIDZONDAG
WAAROP HERDENKING VAN DE GESTORVENEN
IN DE GROTE KERK TE VELP

en online: pknvelp.nl

Voorganger: ds. Dirk Jan Brans, Rob v.d Wetering
Organist: Marcus de Haard, Koor: Puur Zang
Ouderling van dienst: Jan Richter, Diaken: Janny Zweers
Collectant: Henny Dominicus
Lector: Hilly Luteijn
Gedicht en aansteken kaarsen: Lot en Fleur Jager
Begroetingsdienst: Clasiën Vos, Anneke Kruijswijk Jansen
Symbolische bloemschikking: Akke Roelofsen
Floragroep: Adri Postma
Koster: Henk Dominicus, Keukendienst: Hanny van Noort
Multimedia: Danny Zomer, Jolanda Blomjous,
Herman Borggreve

Uitleg symbolische bloemschikking

Witte linten verbinden de namen van de overledenen met het licht van de Paaskaars als teken dat zij allen mogen delen in het licht van de Opgestane.
De altijd groen blijvende klimop is het symbool voor de eeuwige trouw en de hoop.
De witte rozen staan voor zuiverheid en waardigheid, evenals de 3 kelken.
In de schikking staan een wijnstok en een geknakte roos zij aan zij.
De één staat symbool voor het goede leven en de ander symbool voor het afgebroken leven.

Orgelspel - Welkom

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Allen gaan staan

Intochtslied: Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig
(Lied 275)

1. Heer on - ze Heer, hoe zijt Gij aan - we - zig
en hoe on - zeg - baar ons na - bij.
Gij zijt ge - sta - dig met ons be - zig
on - der uw vleu - gels rus - ten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden niet hoog en breed van ons vandaan. Gij zijt zo mens'lijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Votum en groet:

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien. Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Allen gaan zitten

Kyriegebed

Glorialied: Because the Lord is my shepherd
(Psalm 23)

Verhaal voor jong en oud

Puur Zang: The long day closes
(Tekst: Henry Fothergill Chorley, Muziek: Arthur Sullivan)

Vertaling: De lange dag loopt ten einde

Geen ster staat boven het meer,
om een bleke wake te houden.
De maan is half wakker
tussen de grijze mistflarden.
De laatste rode bladeren vallen,
rond de veranda van rozen.
De klok is gestopt met luiden
De lange dag loopt ten einde.

Gezeten bij het stille haardvuur
in een kalme poging

de lachen die klonken te tellen
die nu voor altijd verstomd zijn.
Maak je niet druk dat hoop gelooft
en het lot (anders) beschikt
Schaduw reikt (al) tot de dakrand
de lange dag loopt ten einde.

De verlichte ramen verduisteren
doven langzaam uit
Het vuur dat volop brandde
flakkert nu nog flauwtjes
Ga naar het droomloze bed
waar droefheid zich te ruste legt
Je boek van zwoegen is uit
De lange dag loopt ten einde

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

1^e Schriftlezing: Matteüs 5: 1-10

- ¹ Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
² Hij nam het woord en onderrichtte hen:
³ 'Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
⁴ Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
⁵ Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
⁶ Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
⁷ Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
⁸ Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
⁹ Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
¹⁰ Gelukkig
wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Zingen: Gelukkig al wie ...

(Tekst: Hans Mudde, melodie: lied 756)

- v: Gelukkig al wie arm van geest op aarde zijn
want waarlijk hun behoort het hemels
koninkrijk.
- m: Gelukkig al wie hier verkeren in verdriet
want hunner is de troost die in dat Rijk geschiedt.
- a: Gelukkig zijn alhier de machtelozen want
beërven zullen zij het hun beloofde land.
- v: Gelukkig al wie dorst naar de gerechtigheid:
verzadigd worden zij in overvloedigheid.
- m: Gelukkig wie in doen barmhartigheid zijn en goed:
een komt barmhartigheid hunzelf ook tegemoet.

- a: Gelukkig al wie rein van hart en zinnen zijn:
zij zien in zuiver licht eenmaal Gods aangezicht.
- v: Gelukkig elke man en vrouw die vrede brengt:
zij worden als Gods zoon en dochter gekend.
- m: Gelukkig wie vervolgd hier nergens veilig zijn
omdat zij gaan en staan voor de gerechtigheid.
- a: Gelukkig zijn zij want zij krijgen hun gelijk:
voor hen toch is bestemd het hemels koninkrijk.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Verdoofd en schamper van gemis (*Lied 924*)

1. Verdoofd en schamper van gemis
herkomst en doel verloren
dit leven dat geen leven is
nog dood nog ongeboren.
Doe open Gij die woont in licht
dat niet ter dood gedoemd zijn
wij die naar U genoemd zijn.
2. Uw Naam ons eertijds aangezegd
volhardt in onze oren
opdat wij doen het volste recht
en zijn uit U geboren –
'de minste mens een naaste zijn':
dat woord heeft zin gegeven
ons angstbeladen leven.
3. Die gaan de wegen van uw woord
geen lot is hen beschoren
dan Gij, Gij plant hun adem voort
uw land zal hen behoren.
Woestijnen gaan in dauw gedrenkt
geluk zal wedervaren
aan wie verworpen waren.

Afkondiging van overlijden

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

GEDACHTENIS DER GESTORVENEN

Gedicht: De mensen van voorbij

Zingen: Onze namen staan geschreven
(melodie lied 730, tekst: Hans Mudde)

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

Inleiding

Puur Zang: Domine Deus

(Vert.: Heer God, Zoon van de Vader, ontferm U over ons)

Noemen van de namen

Willem Steffen

overleden op 14 november 2019 in de leeftijd van 67 jaar

Neelie Koens-Borggreve

overleden op 18 november 2019 in de leeftijd van 95 jaar

Eduar Abraham Tahapary

overleden op 30 november 2019 in de leeftijd van 74 jaar

Martha Carolina Bosma - Eskes

overleden op 9 december 2019 in de leeftijd van 88 jaar

Jenneke ten Haaf - de Lange

overleden op 23 december 2019 in de leeftijd van 85 jaar

Janke Jacoba Vredenberg – Alink

overleden op 28 december 2019 in de leeftijd van 80 jaar

Dirkje Heijser

overleden op 9 januari 2020 in de leeftijd van 99 jaar

Hendrika Snellenburg

overleden op 10 januari 2020 in de leeftijd van 96 jaar

Piet Brouwer

overleden op 16 januari 2020 in de leeftijd van 88 jaar

Jacoba Egberts-Bosveld

overleden op 17 januari 2020 in de leeftijd van 91 jaar

Puur Zang: Domine Deus

Maria Johanna Zomer-Dorland

overleden op 17 januari 2020 in de leeftijd van 81 jaar

Willy Henny Ortega Portillo – Temmink

overleden op 18 januari 2020 in de leeftijd van 84 jaar

Julia Cornelia Johanna Bakker - Kubbenga

overleden op 23 januari 2020 in de leeftijd van 94 jaar

Dina Verhoef - Dekker

overleden op 3 februari 2020 in de leeftijd van 88 jaar

Theodorus Johannes Zegwaart

overleden op 3 februari 2020 in de leeftijd van 84 jaar

Johanna Maria Levina Kruithof - Back

overleden op 4 februari 2020 in de leeftijd van 82 jaar

Maria Roos - Besemer

overleden op 5 februari 2020 in de leeftijd van 91 jaar

Maria Elisabeth Bosman - van Baren

overleden op 6 februari 2020 in de leeftijd van 96 jaar

Marie Julie Gunning- Fontein

overleden op 27 maart 2020 in de leeftijd van 94 jaar

Adriana Hooimeijer - Blonk

overleden op 3 april 2020 in de leeftijd van 88 jaar

Puur Zang: Domine Deus

Gerrit Ruitenbergh

overleden op 4 april 2020 in de leeftijd van 80 jaar

Gerrit Klein

overleden op 12 april 2020 in de leeftijd van 98 jaar

Willem Wouter Heins

overleden op 28 april 2020 in de leeftijd van 80 jaar

Gerrit Jan Boks

overleden op 2 mei 2020 in de leeftijd van 79 jaar

Petronella Munnik - Holtjer

overleden op 2 mei 2020 in de leeftijd van 88 jaar

Hendrik van Zuthem

overleden op 13 mei 2020 in de leeftijd van 92 jaar

Pieter van Drunen

overleden op 7 juni 2020 in de leeftijd van 84 jaar

Manus Hendrikus van den Brink

overleden op 21 juni 2020 in de leeftijd van 63 jaar

Christiaan Arie Verbrugge

overleden op 22 juni 2020 in de leeftijd van 76 jaar

Cornelia Groeneveld - Gerritsen

overleden op 25 juni 2020 in de leeftijd van 96 jaar

Puur Zang: Domine Deus

Aleida Mathilda Stronks-Ansink

overleden op 3 juli 2020 in de leeftijd van 93 jaar

Jacomina Verhoef- van Essen

overleden op 8 juli 2020 in de leeftijd van 76 jaar

Cornelia Johanna den Hertog

overleden op 9 juli 2020 in de leeftijd van 92 jaar

Johanna Albertha Polstra - Zinnemers

overleden op 25 juli 2020 in de leeftijd van 86 jaar

Alida Theodora Lindeman

overleden op 25 juli 2020 in de leeftijd van 84 jaar

Aleida Angenita Matser - van Zwam

overleden op 28 juli 2020 in de leeftijd van 97 jaar

Ieme de Boer

overleden op 18 augustus 2020 in de leeftijd van 88 jaar

Minke Horsting - Rigter

overleden op 1 september 2020 in de leeftijd van 91 jaar

Petronella Berendina Hekkers - Miggelenbrink

overleden op 17 september 2020 in de leeftijd van 82 jaar

Annette Boehmer - Hamminga

overleden op 24 september 2020 in de leeftijd van 69 jaar

Maria Alberdina Schimmel- Kip

overleden op 30 september 2020 in de leeftijd van 86 jaar

Hanna Elisabeth de Lagh
overleden op 12 oktober 2020 in de leeftijd van 94 jaar

Adolph Frederik Veenstra
overleden op 31 oktober 2020 in de leeftijd van 87 jaar

Puur Zang: Domine Deus

Zingen: Onze namen staan geschreven
(melodie lied 730, tekst: Hans Mudde)

Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

**Dankgebed, voorbeden,
stilgebed en Onze Vader**

Mededelingen en inzameling der gaven

Slotlied: Wie in de schaduw Gods mag wonen
(melodie: Licht, dat ons aanstoot in de morgen tekst: Jan Duin)

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
3. Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Zegen, beantwoord met door Puur Zang gezongen:

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat. Amen!

(tekst: Sytze de Vries, muziek: ds. Job de Bruijn)